

Συνεντεύξεις με μπαμπάδες



ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Έχω τον Μανώλη 13 ετών και τον Διαμαντή 17 μηνών. Τον Διαμαντή δεν έχω προλάβει να τον δω σχεδόν καθόλου από τότε που γεννήθηκε γιατί δουλεύω κυριολεκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός γονιού στη σημερινή εποχή είναι να καταφέρει να συνδυάσει επάγγελμα και οικογενειακές υποχρεώσεις, ειδικά όταν ο γονιός είναι καλλιτέχνης, που τότε ο συνδυασμός των δύο αγγίζει τα όρια του άθλου.

“Μαζί τους ανακαλύπτω τον κόσμο από την αρχή.

Οπως και τα όριά μου”.

Ο μεγάλος ήρωας είναι η μάνα τους, που ουσιαστικά έχει να μεγαλώσει τρεις γιους. Παρ' ότι δεν ασχολούμαι πολλές ώρες, ο χρόνος που περνάω μαζί τους είναι ποιοτικός. Φυσικά, ανησυχώ για τις παγκόσμιες εξελίξεις κι εύχομαι στα παιδιά μου να είναι τυχερά και υγιή».



ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

«Ο Βασίλης είναι κιόλας δεκατεσσάρων χρόνων άντρας... Εγώ δεν πολυκαταφέρνω να συνδυάσω τη δουλειά με το μεγάλωμά του, ευτυχώς κατέφερε να τα συμβιβάσει η Αθηνά (γέλια). Φυσικά, φροντίζω να τον βλέπω τουλάχιστον κάθε βράδυ και το Σαββατοκύριακο όσο πιο πολύ μπορώ... Η σκέψη μου όμως είναι πάντα εκεί. Αγαπάει και εμένα και την Αθηνά εξίσου, δεν κάνει διακρίσεις. Μαζί μου συζητάει από ανδρικά θέματα μέχρι ότι μπορείς να φανταστείς. Άλλωστε, εγώ έχω το καλό που έχουν οι περισσότεροι μπαμπάδες με τα παιδιά τους, είμαι σαφώς πιο ελαστικός. Δύσκολα του χαλάω χατίρι, προσέχοντας ταυτόχρονα να διατηρώ τις ισορροπίες με το πρόγραμμά του, το οποίο κατά κοινή ομολογία είναι υπερφορτωμένο και δεν ξέρω σε τελική ανάλυση αν αξίζει να είναι τόσο πολύ... Μαζί παιζουμε τένις, αλλά η μεγάλη μας ευχαριστηση είναι να παρακολουθούμε τα παιχνίδια της ομάδας μας (είμαστε Παναθηναϊκοί και οι δύο). Για να καταλάβεις, δεν έχουμε χάσει ούτε ματς από το Champions League. Τις ωραιότερες στιγμές μας τις περνάμε στο καταφύγιο μας στην Άνδρο, τρελαινόμαστε και οι δύο για εκδρομές.

“Εύχομαι ο γιος μου να είναι ευτυχισμένος και να βοηθά το διπλανό του”.

«Εκείνο που μ' εντυπωσιάζει στον Βασίλη είναι η στάση ζωής του, βάζει στόχους, οργανώνεται σωστά κι έπειτα προσπαθεί να τους κατακτήσει. Σ' αυτό μου μοιάζει! (Πλατύ χαμόγελο). Όσον αφορά το μέλλον του με όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν... Είμαι πολύ αισιόδοξος και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα επικρατήσει η τρομοκρατία και το κακό. Δε φοβάμαι για το μέλλον του γιατί πιστεύω πως είναι πολλοί περισσότεροι οι άνθρωποι που έχουν αγάπη μέσα τους παρά μίσος. Οι τελευταίοι είναι λίγοι και σκόρπιοι. Στη ζωή του, του εύχομαι να είναι αποτελεσματικός, ευτυχισμένος και να βοηθάει το διπλανό του».

περ. «ΜΕΝ», Φεβρουάριος 2002



Συνεντεύξεις με μπαμπάδες



- 1.** Διαβάστε προσεκτικά τις δύο συνεντεύξεις (κείμενο 4) και βρείτε ποιος είπε τα παρακάτω λόγια. Αν τα είπε ο Αιμίλιος Λιάτσος, βάλτε **Α. Λ.** και αν τα είπε ο Γιώργος Παρτσαλάκης, βάλτε **Γ. Π.:**

«Δεν πολυκαταφέρνω να συνδυάσω τη δουλειά με το μεγάλωμα του γιου μου, ευτυχώς τα καταφέρνει η Αθηνά»	
«Το γιο μου δεν έχω προλάβει να τον δω σχεδόν καθόλου από τότε που γεννήθηκε γιατί δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ»	
«Το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός γονιού στη σημερινή εποχή είναι να συνδυάσει επάγγελμα και οικογενειακές υποχρεώσεις»	
«Μαζί μου συζητάει από ανδρικά θέματα μέχρι ότι μπορείς να φανταστείς»	
«Δύσκολα του χαλάω χατίρι, προσέχοντας να διατηρώ ισορροπίες με το πρόγραμμά του»	
«Του εύχομαι να είναι ευτυχισμένος και να βοηθάει το διπλανό του»	
«Τους εύχομαι να είναι τυχερά και υγιή»	



- 2.** Μήπως ο καθηγητής σας ή ο διευθυντής του σχολείου σας είναι κι αυτοί μπαμπάδες; Ήρθε η ώρα να τους πάρετε συνέντευξη. Ετοιμάστε το ερωτηματολόγιό σας όπου θα ζητάτε να μάθετε πληροφορίες για τη σχέση τους με τα παιδιά τους. Τέλος, ρωτήστε τους τι θα εύχονταν στα παιδιά τους. Θα σας χρειαστούν ένα μαγνητόφωνο, φωτογραφική μηχανή, χαρτί και μολύβι για την απομαγνητοφώνηση. Μπορείτε να βοηθηθείτε και από τις συνεντεύξεις του κειμένου 4.