

ΓΛΩΣΣΑ (Α΄ ΤΑΞΗ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Το ημερολόγιο της Μαρίνας



Τι μάθαμε σήμερα, σοφέ μου βάτραχε;

Σήμερα μάθαμε να βάζουμε στο χθες (σε
μια στιγμή) τα ρήματα.

Πχ. παιξω → έπαιξα.



1. Βάλε τις προτάσεις στο χθες. Μην ξεχάσεις να βάλεις στο τέλος τελεία.

ΤΩΡΑ: Ο Γιώργος **φτιάχνει** ένα καραβάκι.

ΧΘΕΣ: Ο Γιώργος **έφτιαξε** ένα καραβάκι.



ΤΩΡΑ: Η Μαρία **ζωγραφίζει** μία πεταλούδα.

ΧΘΕΣ: _____

ΤΩΡΑ: Το σκυλάκι **γαβγίζει** στο δρόμο.

ΧΘΕΣ: _____

2. Βάλε τα ρήματα από το τώρα στο χθες σε μια στιγμή:

εγώ χαρίζω: εγώ χάρισα εγώ μαλώνω: _____

εγώ σκαλίζω: _____ εγώ σηκώνω: _____

εγώ ποτίζω: _____ εγώ κουμπώνω: _____

εγώ γυρίζω: _____ εγώ λερώνω: _____



3. Βάζω σε όλα τα πρόσωπα όπως το παράδειγμα:

ΤΩΡΑ	ΧΘΕΣ	ΤΩΡΑ	ΧΘΕΣ
εγώ παίζω	εγώ έπαιξα	εγώ γράφω	εγώ έγραψα
εσύ παίζεις	εσύ έπαιξες		
αυτός παίζει	αυτός έπαιξε		
εμείς παίζουμε	εμείς παίξαμε		
εσείς παίζετε	εσείς παίξατε		
αυτοί παίζουν	αυτοί έπαιξαν		

.Προσπάθησε να γράψεις τις προτάσεις από το τώρα στο χτες. Προσέχω τις λέξεις με τα έντονα γράμματα δηλαδή τα ρήματα.

Το κουδούνι **χτυπά** και **μπαίνουμε** στην τάξη. Πρώτα **γράφουμε** την ορθογραφία μας και η κυρία **γράφει** την ημερομηνία στον πίνακα. Στη συνέχεια **διαβάζουμε** ένας ένας το μάθημα. Μετά η κυρία μας **διαβάζει** το παρακάτω μάθημα.

Το κουδούνι **χτύπησε** και **μπήκαμε** στην τάξη. Πρώτα **γράψαμε**

.....
.....
.....

Γράφω από τα μεγάλα στα μικρά:

κουνέλι	→	κουνελάκι
αρνί	→
μυρμήγκι	→
τσάντα	→
ποντίκι	→



Στη συνέχεια βάλε τις παραπάνω λέξεις σε αλφαριθμητική σειρά:

.....