

10

Ενότητα

Λέξεις φιερουγίζουν πέρα,
ταχιδεύουν στον αγέρα



Παιχνίδια με τις λέξεις

1

Στο τέλος κάθε πρότασης σημειώστε μέσα στο κουτάκι ένα **M** για τη μεταφορά και **K** για την κυριολεξία.

Πήραν τα μυαλά του αέρα.

Η θάλασσα πήταν βαθιά.

Μη μασάς τα λόγια σου.

Το μέλι είναι γλυκό.

Βαθύ οκοτάδι απλώθηκε στο χωριό.

Τον χειμώνα πέφτουν χιόνια στα βουνά.

Στην τάξη άναψε η συζήτηση.

2

Όταν τα παιδιά τελείωσαν το παιχνίδι με τις λέξεις, συνέχισαν να παίζουν με αινίγματα, παροιμίες και γλωσσοδέτες.

► Ο Αλέξης τους είπε δύο αινίγματα:

Από πάνω κόρφει, κάτω κόρφει
στη μέση κόρη λέει και λέει.

Μια βαρκούλα φορτωμένη
σε σπολιά πάει και μπαίνει.

Τι είναι;

Τι είναι;

► Η Υβόνη είπε μια παροιμία:

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.

Τι εννοούσε μ' αυτή την παροιμία;



► Στο τέλος όλοι γέλασαν με τον γλωσσοδέτη που

τους είπε ο Φάνης.

Άσπρο χαρτί και ξέδασπρο
και ξέδασπρο μελάνι
και ξέδασπρος γραμματικός
ξέδασπρο γράμμα κάνει.

4

Συνεργαστείτε με τον διπλανό σας και συμπληρώστε το παιχνιδόλεξο με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση. Προσέξτε και την ομοιοκαταλογία!

(μάτι, δόντια, λαιμός, μάτια, βάλει, τρέξουν, χάλι, κουμπιά)

Μια χτένα κουτσοδόντισσα
με _____ μαύρο χάλι
πάει στον οδοντογιατρό
μασέλα για να _____.

Ο _____ απ' το μπουκάλι
που 'χει τάπα για κεφάλι
με πονόλαιμο είναι πάλι
βραχνιασμένος κακό _____.

Απ' το _____ της βελόνας
δάκρυα δεν μπορούν να _____
κι οι βελόνες απ' τα πεύκα
κλαιν που δεν μπορούν να πλέξουν.

Της κουζίνας μας τα _____
δε φορούν ποτέ γυαλιά
και κουμπότρυπες δεν έχουν
τα πολλά της τα _____.

Θέτη Χορτιάτη, *Παιχνιδόλεξα*, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1986 (διασκευή)