

Οι φίλοι του Κεραυνού Μακουίν

Κάποτε τα Μπουζί της Ωραίας Ελένης ήταν μια μικρή και ήσυχη πόλη. Αλλά από τότε είχαν αλλάξει πολλά. Πλέον έβλεπε κανείς μεγάλες ουρές αυτοκινήτων που έρχονταν απ' όλο τον κόσμο για να επισκεφτούν το αρχηγείο του ανεπανάληπτου πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας, του διάσημου Κεραυνού Μακουίν. Κι αυτό τον έκανε πολύ χαρούμενο. Αλλά αυτό που τον ευχαριστούσε περισσότερο ήταν να περνάει χρόνο με τους πιο στενούς του φίλους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Μπάρμπας και η Σάλι.



Ο Μπάρμπας ήταν ένα σκουριασμένο ρυμουλκό. Είχε χιούμορ μικρού παιδιού και του άρεσε πάρα πολύ να κάνει φάρσες. Μπορεί να ήταν άτακτος, αλλά ήταν ένας καλός και πιστός φίλος. Ο Κεραυνός Μακουίν και ο Μπάρμπας ήταν πολύ αγαπημένοι φίλοι.



Η Σάλι ήταν φίλη του Κεραυνού Μακουίν και πολύ καλή δικηγόρος. Ήταν έξυπνη, στοργική και σοβαρή. Στον Κεραυνό Μακουίν άρεσε πολύ να κάνει ατέλειωτες βόλτες με τη Σάλι.

Εργασίες:

1. Διαβάζω τις προτάσεις και γράφω Σ αν είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος:

- Πολλοί επισκέπτονταν το αρχηγείο του Κεραυνού Μακουίν. _____
- Του Κεραυνού Μακουίν του άρεσε να περνάει χρόνο με τους φίλους του. _____
- Ο Μπάρμπας ήταν ένα καινούριο αγωνιστικό αυτοκίνητο. _____
- Η Σάλι ήταν αντίπαλος του Κεραυνού Μακουίν. _____

2. Περιγράφω τον **Κεραυνό Μακουίν** και τον **Μπάρμπα**. Με βοηθούν οι παρακάτω λέξεις αλλά μπορώ να σκεφτώ και δικές μου:

παλιός, καινούριος, γρήγορος, σκουριασμένος, αστείος, φιλόδοξος, αγωνιστικός, άτακτος.





Καλή προσπάθεια!